

שמי קרן ובשנה שחלפה הייתי מדריכת קבוצת "יזמים צעירים" שהוקמה בבית הספר הריאלי בחיפה .

בשביל כולנו זו היתה הפעם הראשונה לפרויקט ולכן חווינו את כל התהליך בהתרגשות רבה .

אני זוכרת את המפגש בבית קפה בתל אביב עם גלית , שבו הדגימה לנו כיצד ומה עלינו לנסות ולהעביר אל התלמידים . וכיצד , באותו מעמד בדיוק , לא כל כך הבנתי איך כל זה יגיע אליהם , מה יחולל בהם ? על אף שהיה מאוד מעניין .

וכאן היה התפקיד שלי כמדריכה – לעבד את החומר בצורה הרצויה והנכונה . לפגוש את התלמידים מידי שבוע , לגבש אותם כקבוצה , להעשיר את ידיעותיהם היזמיות , לעדן את פרץ הרעיונות ועוד .

ואכן , מידי שבוע הגיעו היזמים הצעירים , ורשמו במחברת רעיונות , כך בכל תחילת פגישה הוצפנו ברעיונות שעלו והתגבשו מצרכים , מהסתכלות על סביבתם , מרעיונות מתקדמים , מחשיבה על שנאמר בשיעור ועוד – ומסתבר שכל אחד מהרעיונות התרחב במהלך הדיון הקבוצתי או הוביל לרעיון בעקבותיו , מה שגרם לכולנו להתרגשות ומוטיבציה להמשיך ואף רצון ליזום .

דרך הלמידה היתה מאוד חווייתית לילדים – המידע שהתקבל במצגות , הפעילויות המגוונות והמשימות קבוצתיות , ניכר כי עוררו משהו בתוכם ואף עודדו חשיבה יצירתית ואף רצון ליצור . הדוגמאות אף הובילו אותנו לחשיבה על מוצר...

ואז לאחר התנסויות , רעיונות וזמן דוחק – ביצענו סינון של ים
הרעיונות, הקבוצה בחרה מספר רעיונות ברי ביצוע שרצו
לקדם, נוצרו קבוצות עבודה והילדים במרץ רב עבדו במשותף
להפקת התוצרים .

התוצרים הוצגו בפני ההורים , בפני צוות המורים וההנהלה
והגאווה הייתה רבה .

את אחד התוצרים אף יצאנו להציג בפני אנשי שיווק במפעל
רלוונטי .

ואז הסתיימה לה השנה , וכולנו הרגשנו כי יצאנו נשכרים ועם
חיוך יוזם , עם רצון לחשוב , להמשיך וליזום , להעיז ועוד .

בסיכום הפרויקט הילדים ציינו כי רכשו כלים להמשך וכי
הפעילות היתה חוויתית ומהנה בעבורם .

ואני... אני התמוגגתי מאושר .

אני מבקשת להודות לגלית, בשמי ובשם כל הילדים , על
הרעיון הנפלא , על ההזדמנות הנהדרת , על ההדרכה
המקצועית ועל ההקשבה והנכונות לסייע לאורך כל הדרך ,
הצלחנו לנטוע את זרעי היזמות בכל אחד מילדי הקבוצה
ובטוחה אני כי הזרעים ימשיכו ויפרחו להם .

תודה !

המורה קרן מזרחי

בית הספר הריאלי בחיפה- סניף אחוזה